



BRIEF AAN DE OUDERS

OM VOORDIEN EVEN TE LEZEN

Het is bijna zover!
Over enkele dagen vertrekken
wij allemaal samen op boerderijklassen!
Op 17 oktober laten we de school
even achter ons en gaan we samen
naar de kinderboerderij 'De Vierhoekshoeve'.

Heb je je regenlaarzen al ingepakt?
Heb je je knuffel mee?
Staan de valiezen al klaar?



Het worden zeker en vast leuke en
uitdagende dagen op de boerderij! Een
dagje op de boerderij zal helemaal
anders zijn dan een dagje op school.

Onze dagen beginnen met het uitkuisen van de stallen, het opruimen van de
hoeve en helpen in de refter.

We doen heel wat activiteiten op de boerderij!
Dit zijn geen 'spelletjes', maar activiteiten waar we veel uit kunnen leren.
Probeer steeds goed te luisteren en goed te kijken en probeer zo goed
mogelijk te begrijpen wat je hoort en ziet!

Wil je al eens een kijkje nemen op de boerderij? Surf dan naar
<http://www.boerderijklassenvzw.be/>

NOG ENKELE PUNTJES WAAR WE AANDACHTIG VOOR ZIJN

- We zijn vriendelijk voor elkaar! Niemand heeft boodschap aan ruzie maken, baas spelen of elkaar pesten. In een groep houden we rekening met elkaar.
- We proberen elkaar zoveel mogelijk te helpen.
- Wanneer we activiteiten doen zijn we rustig en zijn we steeds beleefd. We doen ons best om zo goed mogelijk te luisteren naar de uitleg die we krijgen.
- Als er moeilijkheden of problemen zijn, praten we er samen over en proberen we samen een oplossing te zoeken waar iedereen zich goed bij voelt.
- Je hebt heel wat spullen mee van thuis. Deze week ben je zelf verantwoordelijk voor al je spullen. Hou je kamer netjes en ruim alles netjes op. Zo raak je zeker niets kwijt.

*Als we ons allemaal aan de afspraken houden, zullen we samen een aangename en leerrijke week kunnen beleven.
Afgesproken?*

Tot op de boerderij!

